

Bästa Taubevänner!

FÖR EXAKT ETTHUNDRA år sedan satt Evert Taube på krogen och vändades. Framför honom låg ett vitt pappersark, en reservoarpenna och en massa båtblöta och skrynkliga papper. Året var alltså 1922.

”2 sept. Lade ut från Smögen kl. 2 e.m. i styv ostlig bris. Angjorde Mollösund.”

”Vi besökte Arvidsvik, där vår kära Ellinor slutligen gick på slipen.”

Båten var alltså på land, kamraterna Kurt Jungstedt och lillebror Gösta hade åkt hem. Men pappersarket var ännu blankt, det som skulle bli en bok om seglingen från Stockholm till Bohuslän med lilla kostern Ellinor.

Vem skulle betala? Norstedts Förlag hade sagt nej, i alla fall innan manuskriptet var färdigt. De hade dåliga erfarenheter av förskott till Taube, förskott som ibland aldrig blev till en bok.

Evert sökte tröst hos kusin Mathias. Det är ett 26 sidor långt brev och finns i Taube-arkivet på Göteborgs universitetsbibliotek. Taube berättar i brevet hur svårt det är att få ihop den sex månader långa seglingen till en bok, men har också positiva minnen. Han skriver:

”Ombord i Ellinor bodde jag precis ett halvt år (maj-november). Vann hälsa, tid, pengar, arbetsro och ständig omväxling. Herre på egen skuta och därtill vänner i varje hamn.”

En bok blev det och nu har Taubesällskapet gjort ett nytryck. Hoppas ni får glädje av Evert Taubes äventyrliga segling längs kusten och slipper sjösjuka. Och slutligen ett tack till Taubes arvingar som gjort nytrycket möjligt.

Håll babord. Håll styrbord.

Karl-Gunnar Roth
Ordförande





Äntligen! Snart är det jul igen!

Foto: CARINA LEBHAGER MAYZ

Taubesällskapets traditionella julfest söndagen den 4:e december kl. 17.00 på Restaurang Mynchen, Söder Mälarstrand 65, ingång från innergården på gamla bryggeriet. T-bana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.



Först glögg med tillbehör.
Sedan en tre-rätters julmiddag.

MENU

Förrätt: SOS med tre sorters sill, kryddost, gräddfil, knäcke, och hackad rödlök

Varmrätt: Bakad fläksida med rödkål, gräddkockt brysselkål, äpple, dansk potatis och grönpepparsky.

Dessert: Vanilj- och saffranspannacotta med apelsinsallad och kanderad mandel.



Under måltiden sjunger vi allsång, så ta med "lilla" sångboken. Ett klurigt musik-quiz stimulerar också våra hjärnvindlingar.



Under vinjetten "Oss emellan" presenteras alla evenemang som du som medlem i Taubesällskapet kan se fram emot eller kanske redan deltagit i. För aktuella program och uppdaterad information se sällskapets hemsida: www.taubesallskapet.se



Foto: Jonas Nordén

TRUBADURPRIS 2022

Efter middagen utdelas Taubesällskapets trubadurpris år 2022. Pristagare Monica Söderberg.



Pris per person 650 kronor. Priset inkluderar glögg, tre-rätters måltid och kaffe. Övriga drycker köpes i baren.

Anmäl dig genom att betala till Taubesällskapets plusgirokonto 2528-8. Betalningarna skall vara oss tillhanda senast den 27 november.

Kom ihåg att ange namn och antal!

Ange också om ni kommer i större sällskap.

Det underlättar placeringen.

Meddela också eventuella matallergier.

Inga bekräftelser skickas ut. Vi noterar inbetalningarna på en avbockningslista vid ankomsten.

Varmt välkomna!

Begränsad eftersändning

Vid definitiv efetsändning återsändes försändelsen med ny adress på baksidan

IDAG ÄR DET vanligt att kändisar låter sig utnyttjas till reklam av olika slag: Wienerkorv (Ernst), Volvo (Zlatan), Vin (Camilla Läckberg) och många, många fler.

Taube satsade på skor 1946 och avslutade Fritiof Anderssons Paradmarsch så här:

”Han kräver vin och kyssar och dessliques nya skor – när som iland han går ibland bland palmerna i söder.”

Text, musik och . . . foto av Ernst Taube



Titel: Fritiof Anderssons Paradmarsch.

Här kommer F. A-n han kännes väl igen.
Han går med sång, han går med spel,
Hej mina lustiga bröder!

Han kräver vin och kyssar och dessliques nya skor
när som iland han går ibland bland palmerna i söder

Han kräver

OSCARIA



Aktiebolaget Hans W. Tjellberg
Fotograf och Stockholms 1946